

Zeven stoppunten

1. Startpunt. De wijzen vertellen dat ze een ster hebben ontdekt, die naar een nieuwe koning leidt. Helpen jullie hen mee de ster te volgen en de koning te vinden?
2. Gewone mensen uit de tijd van de Bijbel die het zwaar hebben. Ze zijn arm en ze worden niet eerlijk behandeld door de Romeinen. De profeten spraken over een nieuwe koning, wanneer zou die nou komen?
3. Zacharias en Elizabeth hebben een zoontje gekregen. Zou hij die nieuwe koning zijn?
4. Koning Herodes heeft gehoord van de nieuwe koning en is bang dat die zijn plaats komt innemen. Willen de deelnemers hem komen vertellen waar de koning is als ze hem hebben gevonden?
5. De herders hebben een engelenkoor gezien (of er begint een engelenkoor te zingen). Dit moet wel heel bijzonder zijn.
6. Maria en Jozef met het kindje Jezus. Een baby'tje als koning, hoe kan dat nou? Wat zou dat betekenen? Dit kun je eventueel bij terugkomst met de kinderen bespreken.
7. Eindstop met gezelligheid en prijsje voor de kinderen.

Sterrenjacht

Naam.....

Leeftijd.....

Ga jij mee op sterrenjacht? Zoek alle sterren en ontdek een bijzonder verhaal...

Kruis de gevonden sterren af op je bingokaart. Spot jij ze allemaal?















